

**Søndag 15. nov. kl. 14 – 16 i rødt lokale.**

**Ellen Nielsen – missionær og iværksætter i Kina (1871 – 1960).**

Ellen valgte selv sin helt utrolige livsbane. Den religiøse vækkelse i forbindelse med morens død 1890 fører hende som ganske ung til København. Her arbejder hun som strygejomfru og som KFUK-missionær i det hårde miljø blandt prostituerede og alkoholikere. Hun tager også lærereksamen på Zahles Seminarium for at kvalificere sig som udsendt missionær. Dansk Missionselskab sender Ellen til Kina. Efter en jordomrejse ankommer hun til den lille by Dagushan i Manchuriet 1898. Her virker hun til sin død 1960. I mødet med den kinesiske kultur bliver Ellen rystet: "Hedenskabet er råddent i Bund og Grund". Ellen indleder sin livslange kamp mod kvindeundertrykkelsen i den kinesiske kultur. Hun starter en pigeskole 1903. Adgangskriteriet er, at pigerne ikke har indsnørede fødder. Snart starter hun en voksenskole, en husholdningsskole, en håndværkerskole og et lærerseminarium. Hendes mange skolebygninger mm kaldes "Nielsen-Landsbyen" i Dagushan. Ellen bliver kinesisk statsborger for som sådan at kunne købe jord til selvforsyning af "Nielsen-Landsbyen". Ellen er også aktiv i lægemissionen – især under koleraepidemien. Ellen er den eneste danske missionær, som bliver i Kina efter Mao og kommunisterne tog magten 1949. Under Mao bliver Ellen som godsejer fængslet og stemplet som kontrarevolutionær. Ellen kommer fri, men må kun beholde 2 medarbejdere og 2 køer samt forbud mod at komme i kirken. Under Deng Shaoping bliver Ellen rehabiliteret og æret med en mindesten i Dagushan. Ellens lange, seje træk med mission, undervisning og iværksætteri i en tumultarisk tid i Kina – bokseropstanden 1900, revolutionen 1911, borgerkrigen 1927-49, japansk besættelse 1937-45 og Maos magtovertagelse 1949 – kan man kun anerkende og beundre!

Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som er med til at gøre Ellen og hendes kinesiske miljø i Manchuriet nærværende for tilhørerne.