

4. januar – 8½ er en film fra 1963, skrevet og instrueret af den italienske instruktør Federico Fellini. Den regnes af mange filmkritikere blandt de bedste film nogensinde; i en afstemning blandt filminstruktører, lavet af British Film Institute, blev 8½ valgt som den 3. bedste film nogensinde. Filmen omhandler en italiensk filminstruktør, Guido Anselmi (Marcello Mastroianni), som lider af skriveblokering. Han skal instruere en science-fiction film, men har mistet interessen midt i sine ægteskabelige problemer. Mens Anselmi kæmper halvhjertet med at få færdiggjort filmen, dykker en række flashbacks og drømme ind i hans hukommelse og fantasier.

1. februar – " Filmen 'Således også på jorden' er den uafhængige efterfølger til Som i Himlen og handler om den musikelskende Lena, der takker ja til at have ansvaret for musikken i en kirke.

1. marts – "Mit liv som Geisha." Som en lille pige bliver Chiyo solgt til et geisha-hus, hvor hun gennemgår en ond og udmattende træning frem mod sin debut som selskabsdame og elskerinde. Lederen Hatsumomo er misundelig på Chiyos skønhed, og livet er hårdt indtil rivalen Mameha, tager hende under sine vinger og Chiyo begynder sin forvandling til den eftertragtede geisha Sayuri.

5 april - Den italienske filmmand Bernardo Bertolucci, som døde i 2018, instruerede i 1990 "Under himlens dække". I 1940'ernes USA mangler gnisten i Kit og Ports ægteskab. For at sæt fut i samlivet igen, rejser de til Nordafrika på jagt efter nye oplevelser sammen med vennen George. Rejsen viser sig at have den modsatte effekt, og får de tre til at revurdere deres liv. George indleder en affære med Kit og et trekantsdrama udspiller sig i ørkensandet.