

DEN JØDISKE GHETTO I WARSZAWA

PROGRAM:

Kl 10 Velkomst og morgensang

Kl 10.15-11 Foredraget belyser den jødiske ghetto i Warszawa, oprettet af tyskerne 1940 og udslettet 1943. På disse 3 år faldt ghettoens indbyggere fra 450.000 til 37.000 som følge af sult og sygdom og især deportationerne til KZ-lejren Treblinka. Kort sagt: den største tragedie i det jødiske folks historie.

Kl 11-11.15 Kaffepause

Kl 11.15-12 Fortsat foredrag: midt under den store tragedie skinner 2 solstrålehistorier igennem med stor kraft:

1. solstråle: den jødiske opstand september 1943. En gruppe jøder griber til væbnet modstand mod tyskerne i september 1943 og holder ud i 1 måned. De fleste bliver dræbt i den ulige kamp mod Deutsche Wehrmacht, men en lille gruppe flygter ud af ghettoen gennem kloakkerne og opretter efter krigen Ghetto Fighters Kibbutz i Israel. Opstanden har stor betydning for den jødiske selvforståelse: ikke alle jøder ”gik som lam til slagtebænken”!

2. solstråle: Irena Sendler. Alle kender Oscar Schindler fra filmen ”Schindlers liste”. Kun få kender Irena Sendler, katolsk sygeplejerske der reddede 2500 børn ud af ghettoen med sin utrolige indsats og fare for eget liv. Hun arresteres også, tortureres, dødsdømmes, men undslipper i sidste øjeblik.

Foredraget er ledsaget af talrige billeder, der belyser både tragedien og solstrålehistorierne

Kl 12-13 Frokost

Kl 13-14.30 Vi ser filmen ”The Courageous Heart Of Irena

Sendler”. Filmen har engelsk tale og engelske undertekster. Med

foredraget som baggrund og filmens tydelige handling går den

gribende film rent ind i vores bevidsthed.

Lea Kampe: En engel i Warszawa. – Ny bog om Irena Sendler kan stærkt anbefales.

Bindende indbetaling af deltagergebyr ved tilmelding – Tilmeldingsfrist senest den 12. januar

Pris for medlemmer: 100,-

Pris for ikke-medlemmer: 150,-

TILMELDING VIA HJEMMESIDEN. Senest den 14. januar af
hensyn til bestilling af mad.